

Kalanchoë blossfeldiana

(Kalanchoë)

Wat leuk dat U wat meer wilt weten over de Kalanchoë! Kalanchoës zijn erg dankbare plantjes waar U lang plezier van kunt hebben. Als het warm genoeg is kunt U ze zelfs buiten zetten als blikvanger op uw terras. U bent niet de eerste die bij het zien van de vrolijke kleuren goed gehumeurd raakt.

Kalanchoë, daar word je vrolijk van!

De Kalanchoë behoort tot de familie van de Crassulaceae en komt oorspronkelijk uit Afrika en Azië. De Kalanchoë is genoemd naar Dhr. Blossfeld die in 1927 met succes de eerste planten teelde en verhandelde. Dankzij Deense en Nederlandse veredelaars brak de Kalanchoë in de jaren '80 internationaal door.



Verzorgingstips

Een Kalanchoë is een erg dankbare bloeier die maar weinig verzorging vraagt. De plant heeft dikke sappige bladeren en heeft zodoende niet veel water nodig. In de zomer vraagt zij iedere week een beetje water in de winter is een maal per 14 dagen al voldoende. Geef pas water als de potkluit droog aanvoelt. U kunt het beste afwisselend per gietbeurt plantvoeding geven. Ze mag niet met haar voetjes in het water blijven staan. Na de gietbeurt dient het overtollige water dus weggegooid te worden.

De temperatuur waarbij ze zich het prettig bij voelt ligt tussen de 12°C en 25°C. Ze staat het liefste op een lichte plaats en ze kan zelfs tegen de felle zon. Zodra de nachtvorst voorbij is kan ze naar buiten op het terras of patio.



volle zon



weinig water



temperatuur 12 - 25°C



plantvoeding om de gietbeurt



niet eetbaar



binnen en buitenplant

Bloei/herbloei

De uitgebloeide bloemetjes kunt U het beste laten zitten. Zo voorkom je beschadiging van de bloemknopjes en blijft ze doorbloeien.

Verkrijgbaar in de winkel

- januari
- februari
- maart
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
- december

Herkomst

De meeste Kalanchoë soorten komen van Madagaskar. Dit eiland wordt ook wel 'het rode eiland' genoemd. Er komen 'olifantsbomen' voor ofwel 'de baobabs'. Dit is de reden dat u op de hoes van deze Kalanchoë een olifant afgebeeld ziet staan. De kleuren van de zonsondergang komen terug in de vrolijke kleurkracht of stoere looks van de gevuldbloemige kalanchoë met haar uitzonderlijk uithoudingsvermogen.

Een olifant heeft een bijzonder karakter, is verstandig, gevoelig, rustig en zacht en natuurlijk enorm sterk. Een olifant is het symbool van kracht, wijsheid, vriendelijkheid, geluk en een lange levensduur. De Kalanchoë heeft net als een olifant veel kracht en een lange levensduur en is dus een echte "Powerplant".

- Madagaskar

Waar u op moet letten

Indien de bladeren naar beneden gaan hangen, vooral in de winter, wijst dit op een teveel aan water. De Kalanchoë is bijna niet onderhevig aan ziekten. Giet om schimmelziekten te vermijden liefst op de potkruit en niet op de bladeren of bloemen.

Bijzonderheden

Meestal wordt de Kalanchoë na de bloei weggegooid. Toch is het mogelijk de plant over te houden!

Top de stengels in na de bloei, zo houd je de plant klein en compact. Na het toppen de plant verpotten in verse potgrond. Bloei verkrijgt je door te verduisteren, indien je dat niet doet dan bloeit de plant op een natuurlijke wijze in het voorjaar.

Wens je een nieuw plantje dan kun je dit doen door kopstekjes te nemen van de stengels die zijn uitgebloeid. Slechts 1 stekje per pot volstaat.

Weetjes

De botanische naam is mogelijk de latinisering van een Chinese volksnaam.

Er zijn meer dan tweehonderd soorten bekend. Het zijn zogenaamde kortedagplanten. Dat betekent dat ze pas bloemknoppen gaan vormen bij minder dan twaalf uur licht per dag.

Kweker, Pietro van Genderen

